

»Det er ikke revolutionerende og epokegørende, men det er mit lille afsnit«

Designeren **Ilse Jacobsen** har fødderne solidt plantet i strandkanten i Hornbæk. Her er hun født, her har hun hjemme, her er familien tæt på. Vingerne ville dog gerne have båret gummistøvledesigneren ind på alverdens opreascener.

Hvad er det bedste, du kan foretage dig?

»At arbejde med nye idéer og skabe noget. Det er for mig altid en fantastisk oplevelse og følelse at skabe noget, at omsætte en idé til virkelighed.«

Hvad er det værste, du kan forestille dig?

»At der sker min familie noget. Det er selvfølgelig en ret almindelig frygt, og når man er et familiemenneske med stort F, som jeg er, bliver den frygt selvfølgelig ikke mindre. Jeg er tæt knyttet til min familie og bor tæt på både mine søskende og mine forældre, og vi taler sammen med dem hver dag.«

Hvor vil du helst tilbringe dit liv?

»I Hornbæk. Det er her, jeg er født, opvokset og bor den dag i dag. Min nærmeste familie bor her, og det er for mig det bedste sted. Jeg elsker at rejse, men efter at have været nogle dage i f.eks. Paris, London eller Tokyo elsker jeg at komme hjem til den dejlige ro og afslappede atmosfære som præger Hornbæk.«

Hvad gør dig lykkelig?

»Der er mange ting, der gør mig lykkelig, og mange forskellige ting - både små og store. At være sammen med min familie, spise lækre fjordrejer, gå tur med min hund, Konrad, og skabe nye og smukke design, for bare at nævne nogle ting.«

Hvad er din stærkeste side?

»Min vilje. Inspireret af min mormor lever jeg efter devisen "Det er viljen, der skaber styrken".«

Hvad er din svaghed?

»Måske, at jeg siger tingene ligeud.«

Hvilke egenskaber foretrækker du hos andre mennesker?

»Ærlighed.«

Hvad er din favoritsport?

»Jeg kan godt lide at ro. At sidde ude i båden og nyde udsigten, selv om der skal bruges mange kræfter, det er skønt, synes jeg.«

Hvad er din favoritfarve?

»Orange. Men egentlig er der ret mange farver, jeg synes godt om, da jeg selvsagt arbejder meget med farver i det daglige og hele tiden opdager nye nuancer og sammensætninger, får jeg hele tiden nye favoritter.«

Hvad er dit yndlingsdyr?

»Jeg er superglad for dyr, og hvis jeg endelig ser tv, ser jeg gerne dyreprogrammer. Men

mit yndlingsdyr er selvfølgelig min højtelskede hund, Konrad. Han er min "lille" skødehund på over 40 kilo, og han følger mig overalt.«

Hvilken forfatter læser du helst?

»Jeg har ikke en forfatter, som jeg er specielt glad for, men en af mine store interesser er at lave mad, så jeg læser meget gerne i madbøger og -magasiner såsom Food & Travel. Det at lave mad er min måde at stresses af på, og da jeg er et meget visuelt menneske, elsker jeg smukke bøger med flotte billeder og gerne nye spændende opskrifter.«

Hvad er din yndlingsmad?

»Fjordrejer er mit svage punkt, de smager simpelthen så godt! Med lidt dild, mayo og rugbrød til, så er jeg glad. Wienerschnitzel med sauerkraut er også en favorit, især pga. mine østrigske rødder.«

Hvilken nulevende eller historisk person beundrer du mest?

»Min mor og min mormor. De er og var stærke kvinder, som har kæmpet for at opnå de ting, de gerne ville. Af mere kendte personer vil jeg pege på den amerikanske skuespillerinde Susan Sarandon, hun er en dygtig skuespillerinde, og hun bruger sin status til at stille op for de svage i samfundet og tale deres sag.«

Hvilken historisk person nærer du mest afsky for?

»Åh, det er svært at pege på én - der er jo desværre en del historiske personer, som gennem tiden har gjort mange forfærdelige ting.«

Hvilket politisk projekt beundrer du mest?

»Igen et stort spørgsmål, men jeg tillader mig at tage den ned på et nationalt niveau og slå et slag for, at iværksætter i højere grad er kommet på den politiske dagsorden.«

Hvilket talent ville du ønske, at du havde?

»Jeg ville ønske, at jeg kunne synge opera. Det er simpelthen så kraftfuldt og intenst at lytte til - hvordan mon det så ikke ville være at synge det.«

Hvordan vil du helst dø?

»Uden at vide det - som et lyn fra en klar himmel - men først, når jeg bliver virkelig gammel. Min mormor blev 95 år, og hun var frisk til det sidste, så jeg håber, at jeg har arvet de gode gener, for jeg har så mange ting, jeg gerne vil nå endnu.«



ILLUSTRATION: RASMUS MEISLER

Hvordan vil du gerne have, at dit eftermæle lyder?

»Tillad mig at citere Barack Obama, som siger: "Når alt kommer til alt, er vi blot en del af en lang historie. Vi forsøger bare at få vores lille afsnit til at blive ordentligt". Og uden yderligere reference til præsidenten håber jeg blot, at folk vil synes om det lille afsnit, jeg har skabt - de produkter, jeg har lavet, og de tiltag, jeg har skabt i Hornbæk. Og at den internationale succes, som jeg har skabt via mit lokalt forankrede brand, bliver ved med at følge firmaet og vil blive anerkendt. Det er ikke revolutionerende og epokegørende, men det er mit lille afsnit.«

Hvordan har du det lige nu?

»Jeg har det fantastisk. Jeg deltager lige nu i et tv-program på DR om iværksætteri, "Løvens hule", og derigennem arbejder jeg nu med en række nye projekter og nye spændende samarbejdspartnere, hvilket er både spændende og inspirerende.«

Hvad er dit motto?

»Det er viljen, der skaber styrken.«

Ilse Jacobsen er designer og iværksætter. Hun er 55 år gammel og åbnede i 1993 sin første skobutik i Hornbæk. I dag sælges hendes gummistøvler, sko og tøj over hele verden. Uddannet fra Danmarks Forvaltningshøjskole.

Med inspiration fra den franske forfatter og filosof **Marcel Prousts Questionnaire** - spørgeskema med 37 personlige spørgsmål - konfronterer W hver uge en kendt dansker med en række spørgsmål, der kan afsløre ukendte sider af personen.